

Man vill så väl – men det blir så fel

Jag hade en gammal iPad, lite till åren kommen men fullt fungerande. Trots det slog jag på stort och unnade mig en ny, senare variant, som jag installerade och var mycket nöjd med. Men det tog inte många dar förrän min tidigare iPad kändes väldigt gammal där den låg och tittade uppfordrande på mig:

-Jaha, vad ska det bli av mig nu då? Jag gick och funderade lite vad jag skulle göra med den, man kan ju inte bara slänga fullt fungerande apparatur, men så slog det mig att min kära granne, som inte haft tid och möjlighet att skaffa en dylik, kanske skulle bli glad om hon fick den. Den fungerade ju, även om den måste laddas ofta. Men som nybörjar ex var den helt OK tyckte jag.

Sagt och gjort, jag hörde mig för:

-Vill du ha min gamla iPad så kommer jag in med den.

Vi satte oss ner och slog våra kloka huvuden ihop. Kopplade först ur mitt nätverk, kopplade sen in hennes, försökte sedan skapa ett nytt Apple id, nja det var ju inte så enkelt som jag trott. Och alla mina gamla mail sen, dom måste ju bort. Hittade Rensa under Inställningar, tänkte lite extra, men tryckte sen på Radera innehåll. Det ska väl ta bort alla gamla mail i iPaden, jag var ju inte inkopplad på vårt nätverk utan på hennes.

Men, men, nu tänkte jag nog helt galet, mailen, dom ligger ju i molnet, gmail och iCloud, ligger inte lokalt utan nånstans ovanför huvudet på oss. Fick en obehaglig känsla av att det där borde jag nog inte ha gjort. Gick in för att kolla min dator. Och, jodå, alla mina mail var borta, iCloud och gmail gapade tomma.

Men, vad spelar det för roll? Nu fick jag äntligen städat i mina mailboxar och kan starta på ny kula. Om jag saknar nåt? Det får framtiden utvisa.

Loulou Eriksson

